

קולקטיביות זכרונית

כי החברה שזכרת ביחד ...

לכל אחד מאיתנו הזכרונות משלו. הזכרונות האלו מורכבים ממעגלים רבים ושונים – נסיונות אישיים ומשפחתיים, חוויות עם חברים בשלבים שונים של החיים, וגם "איפה הייתי" בעת שהתרחש אירוע היסטורי חשוב. כל אלה הם חלק מהזכרון הקולקטיבי של הקיבוץ.

היום לא חסרים אמצעים לשמור על הזכרון. יתכן אפילו שריבוי האמצעים יוצר בעיה – כאשר אנחנו מוצפים בצילומים ובסרטונים אנחנו שוכחים לתייק את מה שבמיוחד ראוי לשמירה.

תקופת הקורונה "נחרטה" בזכרון שלנו, אבל לא רק הבידודים. היתה זאת גם תקופה של הפגנות נגד השחיתות. בגלל הבידודים כמה מאלה נערכו קרוב לבית. יתרון אחד של ההפגנה הזאת היה האפשרות לתעד את הקיבוץ בפעולה מחאתית.



כמובן שתיעדנו הפגנות נוספות – רחוקות יותר מהבית. בזכות הצילומים האלה מקומו של חצור בפעילות חברתית ומחאתית ידוע וברור. חברי חצור היו פעילים מאד, למשל, בתנועת "שלום עכשיו".

כל זה היה, כמובן, רק חלק מפעילות פוליטית רבה שבה עסקו חברי הקיבוץ.

והיום? מידי מוצאי שבת כבר חצי שנה רבים מחצור יוצאים לרחובות – לגדרה, לאשדוד, לתל אביב, ועוד. לרוב התייעוד של ההשתתפות הזאת במחאה נעשה בתוך המשפחה. הארכיון מאד מעוניין לתעד את מעורבות חברי חצור במחאה הנוכחית. לשם כך, **בקשה גדולה:**

הצטלמתם כאשר השתתפתם בהפגנה, או כאשר עמדתם בצמתים? אנא העבירו צילומים ו/או סרטונים אל הארכיון – archive@hatzor.org.il – כך שנוכל לתעד את תרומת הקיבוץ לפרק החשוב הזה בעיצוב הדמוקרטיה במדינת ישראל. אגב – עדיפות לצילומים משפחתיים!

ומההיסטוריה המקומית ... סניף הדואר של חצור נסגר.

רשות הדואר של ישראל אישרה פתיחת סניף דואר בחצור ב-1964, וב-1965 הסניף התחיל לפעול. במהלך כמעט 60 שנים מכתבים וחבילות הגיעו אלינו דרך הסניף וכמובן גם יצאו ממנו. בנוסף זכינו לכלל השירותים שסניף דואר מספק. (בסניף אפילו החלפנו את שלטי ה-Yes). ועכשיו נצטרך להתרגל לנסוע לסניף בגן יבנה. סגירת הסניף מעניק לנו הזדמנות להציץ קצת על העבודה של אלה, וגם לסקור טיפה את היסטוריית הסניף.

על הדואר של חצור:

<http://archives.luftmentsh.com/?p=2522>



החומרים אשר בדף נלקחים מאתר האינטרנט, אתר הפייסבוק, וערוץ ה-YouTube של הארכיון.