

קולקטיביות זכרונית

כי החברה שזכרת ביחד ...

מספר מסורות מאפיינות את ציון **חג החנוכה** בחצור. אנחנו בונים למפוינים וצועדים איתם בתהלוכה אל מפקד האש (ובחזרה). כמו-כן, תמיד נעים להתכנס בחדר האוכל כדי לשתות שוקו חם ולאכול סופגניות – בדרך כלל באירוע המאורגן על ידי כיתת בר-המצווה. ויש, כמובן, טקס הדלקת נרות, או ליתר דיוק, טקסי הדלקת נרות – גם בהתכנסות בתחילת החג, וגם ב-"סביבון הסבים" שנערך לקראת הסוף. החודש נציץ במספר ציוני דרך בחנוכה של שנים עברו.

אחת מנקודות השיא של חג החנוכה בחצור היא "סביבון הסבים". אנחנו מדליקים נרות, שרים בציבור, וצופים במבחר הופעות. בשנת 2002 **אורית שדה** ו-**זאב קרישר** הציגו על רבי קלמן והלביבה, ובנות הכיתות (דאז) - **סביון שריד**, **נעמי מרחבקה**, **אביגיל שפי**, **ענבר רון** – רקדו ריקוד של סביבון. וכמובן שאי-אפשר היה לסיים את האירוע מבלי שהסביבון התלוי מהתקרה (ומלא דברי מתיקה) יירד לצלילי שירת הילדים.

[ראו בסרטון: https://youtu.be/JxWv-UfL36c](https://youtu.be/JxWv-UfL36c)

[צילומים מהחג בחשבון הפייסבוק של הארכיון](#)



מסורת ארוכת שנים, ומרכזית, של סביבון הסבים היתה הסופגנייה שהתגלגלה. חג אחר חג **סודי הול** התגלגלה מהארנבת לשועל, לדב ולזאב – שבמהלך השנים גילמו רשימה ארוכה ומשתנה של סבים וסבתאות. אבל מטבען שמסורות להגיע לסיום. למזלנו יש הקלטות – כמו זאת משנת 2019, כך שנוכל להמשיך להנות מההופעה גם מהבית.

ראו בסרטון:

<https://youtu.be/PAcNuRMJg7w>

[עוד צילומים מפייסבוק](#)

בשנת 1995, במהלך כל אחד משמונת ימי החג, צוות הווידאו פנה לשמונה חברים והזמין כל אחד מהם להדליק נר של חנוכה ולספר סיפור שמתקשר לחג: **אסתר רמות**, **ציון שדה**, **יעקב בן-בשט**, **דפנה ינובסקי**, **יפת טאיבי**, **אורית שדה**, **רחל ארנון** ו- **אסתר קביבור** סיפרו את הסיפור שלהם. תעודה היסטורית יקרה!

ראו בסרטון:

<https://youtu.be/wDNJ6Lj4oms>

[ואפילו עוד צילומים מפייסבוק – הפעם מ-2005](#)



החומרים אשר בדף נלקחים מאתר [האינטרנט](#), אתר [הפייסבוק](#), וערוץ ה-[YouTube](#) של הארכיון.