

קולקטיביות זכרונית

כי החברה שזכרת ביחד ...

ארכיון הקיבוץ שוקד על תיעוד המתרחש בקיבוץ. תיעוד זה מעניק לנו הזדמנות לזהות את העקבי בחיינו, וגם לבחון מה משתנה. כמו החיים בכל מקום אחר, חיי קיבוץ הם ערבוביה של הקבוע והמשתנה, אם כי יש שנויים שבעת התרחשותם איננו תמיד ערים להם. החודש נבחן מספר דוגמאות של הערבוביה הזאת – מרכז הבריאות שלאחרונה שינה את יעודו, פינה בחדר האוכל שמותאמת לילדים, כאשר לפני דור ילדים בכלל לא הורשו להכנס אליו, וחוג ריקוד של ילדות חצור שמראה שבכל תקופה קיימת השאיפה לביטוי אמנותי.

הנגלה השנייה של גרעין "צבר" נחתה אצלנו, והם מאכלסים את הקומה העליונה של מה שהיה "מרכז הבריאות". כאשר המרכז נפתח ב-1988 הוא נועד למחלימים, אם כי במהלך שנות פעילותו הרוב המכריע של תושביו היה מהאוכלוסייה הבוגרת. לפני 40 שנה צוות הווידיאו של הקיבוץ הכין עליו כתבה, וזה מעניק לנו הזדמנות לראות מה היה שם אז.

[ראו בסרטון: https://youtu.be/pNFsReK7kPU](https://youtu.be/pNFsReK7kPU)

וגם: <http://archives.luftmentsh.com/?p=2530>



הכרוניקה הקיבוצית מספרת שבשנת 1971 הוחלט שילדי קבוצת "שקד", אז בכיתה ה', יורשו להכנס לחדר האוכל כדי לסעוד את ארוחת הערב עם הוריהם. עד אז, ילדים מתחת לגיל המוסד לא נכנסו לחדר האוכל. זאת ללא ספק מציאות מאד שונה מהמצב של היום כאשר ילדים שכבר אינם אוכלים יכולים לשחק בפינת משחק ייחודית שעוצבה עבורם על ידי מיטל פטישי שעובדת בחדר האוכל.

קצת על השינויים בחדר האוכל:

<http://archives.luftmentsh.com/?p=3271>

לפני כשבועיים הקיבוץ זכה בהופעה מרשימה ביותר של בנות מוסד שהנעימו לנו עם קולותיהן הדרכתה ובניצוחה של מיטל הוכמן. אבל שירה איננה התחום האמנותי היחיד של ילדי חצור. לא מעטים ומעטות עסקו גם במחול. ב-1994 צוות הווידיאו הקליט את בנות הכיתות של אז בחוג ריקוד בהדרכה של רבקה ברק בקיבוץ כפר מנחם.

ראו בסרטון:

<https://youtu.be/IWoMWURxH3w>

וגם: <http://archives.luftmentsh.com/?p=1336>



החומרים אשר בדף נלקחים מאתר [האינטרנט](#), אתר [הפייסבוק](#), וערוץ ה-[YouTube](#) של הארכיון.