



קולקטיביות זכרונית

כי החברה שזכרת ביחד ...

הקיץ מתחיל. חם במשך היום. עבור רבים היעד הנחשק, וההגיוני, הוא הבריכה. בקיץ גם מטיילים – נכנסים למכוניות המשפחתיות ונוסעים. גם תנועת הנוער יוצא לטיולים. הבריכה של היום איננה שונה במיוחד ממה שהיה לפני שנים די רבות. לעומת זאת, הימים שבהם היה עלינו להזמין רכב רחוקים מאחורינו. גם תנועת הנוער שונה ממה שהיתה פעם. החודש נציץ קצת לתוך מה שהיה בתחומים האלה לפני שנים.

היה זה בחודש יוני, 1959 שברכת השחייה של חצור נפתחה לראשונה. ומאז כל האוכלוסייה איננה מפסיקה להנות מהמים הקרירים בחודשי הקיץ החמים. בקיץ של 1996 צוות הווידאו ביקר בבריכה כדי ללמוד ממספר חברים על הרגלי השחייה שלהם. סביב להניח שלא הרבה השתנה מאז, אבל בכל זאת נעים להיזכר. **ראו בסרטון:**



<https://youtu.be/YkE1mSBkjs0>

ראו גם:

<http://archives.luftmentsh.com/?p=81>



היום, כאשר פחות או יותר לכל משפחה יש לפחות מכונת אחת קשה לזכור שפעם היינו מחכים לשלמה כהן בחדר האוכל



בארוחת ערב כדי להזמין רכב ולקבל מפתחות. בשנת 1995 הטכנולוגיה גויסה לשכלל את הנסיעות שלנו. בזמנו היתה זאת שיא הקידמה, ואילו היום זה נראה מיושן למדי. **ראו בסרטון:**

<https://youtu.be/29eX9HI-LE0>

ראו גם: <http://archives.luftmentsh.com/?p=3530>

לפני שישים שנים, ביוני, 1962, קבוצת "אילה", הקבוצה הראשונה של ילדי חצור שהתחנכה במוסד המקומי, סיימה את לימודיה. באותה תקופה תנועת הנוער השומר הצעיר היתה מרכיב מרכזי בהוויית הנעורים. ב-1996 מספר בוגרי המוסד התכנסו כדי לשוחח על "סמל בוגרים" והמשמעות שייחסו לו באותה תקופה. **ראו בסרטון:**

<https://youtu.be/CXDq6WtcvbE>

ראו גם:

<http://archives.luftmentsh.com/?p=1213>



החומרים אשר בדף נלקחים מאתר [האינטרנט](http://www.airforce-archives.com), אתר [הפייסבוק](http://www.airforce-archives.com), וערוץ ה-[YouTube](https://www.youtube.com) של הארכיון.

צוות הארכיון