

קולקטיביות זכרונית

כי החברה שזוכרת ביחד ...

פחות או יותר כמו כל יתר חודשי השנה, חודש פברואר עמוס באירועים קיבוציים. וכאשר יש מעל שבעים שנה של אירועים המבחר די גדול. לא כל אירוע, כמובן, בעל משמעות מספקת כך שהוא ראוי שיצוין בדפים האלה, אבל [עיון בכרוניקה של הקיבוץ](#) מעלה מספר אירועים ייחודיים בתולדות הקיבוץ. החודש ניזכר בכמה מאלה.



בספטמבר 1953 הגרעין הצרפתי, גרעין "חושלים" הגיע לחצור, וזמן קצר אחרי-כן, בפברואר 1954, חברי הגרעין התקבלו לחברות. במהלך השנים חברי הגרעין – לא רק צרפתים, אגב – מילאו תפקידים חשובים ואף מרכזיים בחיי הקיבוץ.

<http://archives.luftmentsh.com/?p=1921>

<https://www.youtube.com/watch?v=8rHUYDSLtCs>

-- -- -- -- --



קיימת שאלה נצחית – מה ראוי וכדאי שיישמר בארכיון הקיבוץ? ובאופן קבוע התשובה היא שאיננו יודעים היום מה דורות עתידיים יזהו כמשמעותי. ב-1965 הקיבוץ החליט להקים ארכיון, ומאז אנחנו ממשיכים לתעד ולשמור, ומשאירים לדורות הבאים לבחון אם היה שווה לשמור דבר מסוים.

<http://archives.luftmentsh.com/?p=3416>

<https://www.youtube.com/watch?v=JkHgqrBsF94>



בחודש פברואר, 1951, הרדיו המרכזי של חצור התחיל לפעול. בחדרי החברים הוצבו רמקולים המחוברים בחוט למקלט רדיו ששידר אחת משלוש תחנות – אותה תחנה לכולם. היו אלה ימים רבים לפני הטלוויזיה בארץ, וגם מקלטי רדיו אישיים לא היו. היום הרעיון של תחנה אחת לכולם נשמע חסר הגיון, אבל בזמנו היה זה הישג מרשים והוא אפילו מילא צורך חברתי אמיתי.

<http://archives.luftmentsh.com/?p=1002>

<http://archives.luftmentsh.com/?p=3410>

-- -- -- -- --



בשנת 1951 בחצור גידלו פשתן – כנראה אחד הנסיונות הראשונים של הגידול הזה בארץ. מלבד בקרוניקה של הקיבוץ הדבר כמעט איננו מוזכר אצלנו, אבל דווקא בארכיון הסרטים הישראלי יש [סרטון קצר על קציר הפשתן אצלנו](#).

<http://archives.luftmentsh.com/?p=3389>

החומרים אשר בדף נלקחים מאתר [האינטרנט](#), וערוץ ה-[YouTube](#) של הארכיון.